

# Nieuwsbrief

## Onderweg naar de Terp fan de Takomst

Nummer 3, 16 augustus 2021

### TERP IN AANBOUW

De eerste Rotterdamse toerist heeft zich al laten zien op de terp. Kunstenaar Ruud Reutelingsperger kwam speciaal bivakkeren in Friesland om 'zijn' kunstwerk in aanbouw te bekijken. Hij verloor bijna zijn schoenen, want het had geregend en daar had hij even niet aan gedacht. Het maakte niet uit, de magie van de bijzondere plek deed hem alles vergeten en het zorgde voor prachtige foto's.



Er kwamen meer foto's binnen die laten zien dat de Terp fan de Takomst nu meer is dan toekomstmuziek. Deze maakte Harry Feenstra.



### HOE GAAT HET NU?

Wat de planning betreft zitten we op schema. De eerste weken kon goed doorgewerkt worden, de laatste paar weken werkt het weer af en toe tegen en het is natuurlijk bouwvak. De terp, het opgaande pad en de kolommen zijn klaar en ook het toegangspad is zo goed als gereed. Er is inmiddels begonnen met inzaaien. Deze week wordt weer overlegd en dan zal het vooral gaan om de levering van de dwarsbalken voor op de kolommen. Het streven is nog steeds om per 1 oktober alles af te hebben.

### KLUSSEN VOOR HET DORP

Vanaf het begin af aan was de bedoeling dat de bedrijven in Blije waar mogelijk betrokken worden bij deze klus. Zo is het zaaigoed besteld bij Ulbe Holwerda, gaat Martinus Holwerda een 40 meter lang hek op de zomerdijk vervangen, maakt Gerrit Postmus het toegangshek en zorgen Theo Kooistra en Jan Drost voor het inzaaien van de terp. Afspraken over het realiseren van de diverse vereiste natuurmaatregelen op het gemeenteveld en over het fabriceren van de banken moeten nog worden gemaakt.





## OPROEP AAN IEDEREEN!!!

Aan de bedrijven wordt dus gedacht, maar we willen ook de inwoners van Blije zoveel mogelijk betrekken bij de Terp. De kinderen van de lagere school hebben inmiddels de eerste paaltjes geslagen, nu is het de beurt aan de volwassenen om de laatste hand te slaan. De officiële opening van de Terp mag dan plaatsvinden in 2022, de Terp is eigenlijk al dit jaar klaar, dus we gaan op voorhand wel een feestje bouwen met elkaar. Dat zal plaatsvinden op zaterdag 2 oktober as. Meer berichten daarover volgen nog. Voor nu is het volgende belangrijk:

Aan de buitenkant van de terp, rondom het hele talud, komen paaltjes, zie de stipjes op de tekening hieronder:



Op deze paaltjes komen RVS-plaatjes met de namen van de inwoners van Blije. Let op: er zijn er 160, niet meer! Dus iedereen die zijn (familie)naam vereeuwigt wil zien op de terp, moet dat zo snel mogelijk aangeven op de invulstrook hieronder en deze vervolgens uiterlijk zaterdag 28 augustus in de brievenbus doen van Hoofdstraat 24. De formulieren worden genummerd bij binnenkomst, dus het is echt: wie het eerst komt, die het eerst maakt!!

---

TE GRAVEREN NAAM (graag duidelijk in blokletters) :

ADRES :

DATUM INLEVERING:

---

Projectsecretariaat: kokgodelieve@gmail.com





Projectsecretariaat: [kokgodelieve@gmail.com](mailto:kokgodelieve@gmail.com)